

2012

Categorie : Nieuwsarchief

Gepubliceerd door [Marleen](#) op 2012/1/19

Beste mensen,

We zijn alweer een nieuw jaar ingegaan, een vooraf al veelbesproken jaar, met name het eind van dit jaar. Volgens velen zal het een tumultueus jaar worden. Conform de Chinese Astrologie is dit het jaar van de Draak, wat geluk en veel nieuwe initiatieven inhoudt, verder ook veel actie (de Draak heeft een erg Yang karakter), positieve energie maar ook rampen. Over 2012 wordt gespeculeerd dat er veel natuurrampen zullen zijn. Deze speculaties zijn m.n. naar aanleiding van de Maya kalender. De Chinese filosofie gaat uit van dualiteit, yin/yang. Zo zal tegenspoed tegenover voorspoed staan, dit is onlosmakelijk van elkaar. Laten we ons dus niet al te bang maken voor de grillen van de Draak.

In 2012 staat deze praktijk weer voor u open voor diverse lichamelijke en psychische klachten. Steeds meer mensen vinden de weg naar holistisch genezen zoals hier wordt gehanteerd. Er ontstaat steeds meer bewustzijn en inzicht en hieraan wil ik graag mijn steentje bijdragen om u daar in te begeleiden. Voor een ieder een heel goed, harmonieus en gezond 2012 gewenst.